

# Zondagsschool

## Nieuwsbrief

### INLEIDING

Beste leidinggevende van de zondagsschool en andere betrokkenen,

U bent al weer een heel eind in het zondagsschoolseizoen. Goede Vrijdag en Pasen liggen al weer achter ons. Nog mag u op zondag met de kinderen spreken over de opgestane Levensvorst. We wensen dat u dit biddend en worstelend voor de kinderen mag doen, en we hopen dit samen met u te doen.

*Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.*

### TER OVERDENKING: De dode kip

*Jeruzalem, Jeruzalem ! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?*

*Lukas 13:34*



Ooit woedde er een grote brand in een boerenschuur. Met man en macht probeerde men te redden wat er te redden viel. Toen de brand geblust was liep de aangeslagen boer rond tussen de zwartgeblakerde balken en smeulende puinhopen van zijn schuur. Plots viel zijn oog op iets bruins tussen de smeulende resten. Wat was dat? Het was een kip. Het beestje had de brand nog redelijk doorstaan, maar het was wel dood. De man pakte de kip op aan een vleugel. Toen schrok hij. Op het moment dat hij de kip optilde renden er een paar kuikentjes piepend weg.

Toen de brand uitbrak had de moeder haar kuikentjes geroepen. Er was gevaar! Ze had geen rust voor al haar jongen weggekropen waren onder haar veilige vleugels. En dat was hun behoud geweest. Toen de rook dik werd, en de hitte groot, was moeder gestikt. Maar de vleugels hadden bescherming geboden tegen rook en hitte. Moeder had het leven gelaten zodat de kuikentjes konden leven!

Het is Spurgeon die dit voorval ergens beschrijft. Wie zou bij dit voorval niet denken aan de Heere Jezus Christus? Hij gaf, geheel vrijwillig, Zijn leven in de dood over zodat Zijn volk behouden zou worden. Ja, Hij betaalde voor zondaren, die van nature nooit naar God vroegen, de hemelhoge schuld. Onbegrijpelijk en heerlijk wonder!

Maar... wat is het een persoonlijke zaak. Want heb ik zelf al, door genade, toevlucht gevonden onder de schaduw van Christus' vleugelen? Of is dat de grote vraag in uw leven? Hoe kom ik ooit met God verzoend? O, hoor Christus Zelf dan roepen: 'onder de schaduw van Mijn vleugelen is ontkoming!'

Vrienden, wat zou het groot zijn als de Heere de werkzaamheden op de zondagsscholen gebruiken wilde om vele 'kuikens onder de vleugels' te brengen.

*Ds. J. de Kok, voorzitter*



### IN DIT NUMMER

- Bestuursnieuws
- Zondagsschool, bakermat van het jeugdwerk
- Vanuit de praktijk: zondagsschool Gorinchem
- Toegelicht: Psalm 45
- Uit het magazijn
- Neig oor en hart 2



### THEMA-AVOND

## Bijbelse begrippen uitleggen op de zondagsschool

*i.c.m. jaarvergadering*

D.V. vrijdagavond  
13 september 2024  
Krimpen a/d IJssel

Spreker: Anja de Bonte (JBGG)



### 13 september: thema-avond "Bijbelse begrippen uitleggen op de zondagschool"

Hoe leg je de Bijbelse begrippen uit tijdens je Bijbelvertelling. Op welke manier kun je moeilijke woorden begrijpelijk maken voor kinderen? Welke verteltechnieken kan ik hiervoor gebruiken?

Tijdens onze thema-avond (die we combineren met de jaarvergadering) laat Anja de Bonte van de JBGG met voorbeelden zien hoe je deze woorden in je verhaal kunt verwerken en aan de hand van betekenisvolle situaties kunt uitleggen, terwijl je daarbij oog hebt voor de strekking van je verhaal.

De Heere kan de harten van onze kinderen raken door Zijn Woord en Geest.

*Van harte welkom in Krimpen aan den IJssel!*

### VAN DE PENNINGMEESTER



In de achterliggende maanden hebben we via diverse gemeenten weer een gift gekregen. Daarvoor willen we u hartelijk bedanken. Fijn dat er ook op deze wijze wordt meegeleefd.

Punt van aandacht blijft het tijdig betalen van de verstuurd facturen voor bestellingen en contributie. De afgelopen tijd zijn er best heel wat herinneringen verstuurd.

Wilt u binnen uw eigen zondagschool hier (blijvende) aandacht voor hebben? Alvast dank!

## ZONDAGSSCHOOL, BAKERMAT VOOR JEUGDWERK

*Door Evert Barten, directeur Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten*



**Laat ik allereerst bekennen dat ik zelf nooit op een zondagschool ben geweest. In het kerkverband waarin ik opgroeide, was daar geen plaats voor. Helaas, zeg ik nu. Velen onderschatten de waarde van een zondagschool. En dat is jammer, zeker in relatie tot het jeugdwerk in de kerkelijke gemeenten.**

Pas in mijn huidige gemeente kwamen mijn vrouw en ik voor het eerst in aanraking met een zondagschool. Vanuit mijn achtergrond was ik behoorlijk sceptisch. Wantrouwig bijna. Het is in onze gemeente echter heel normaal dat je kinderen naar de zondagschool gaan. Over de waarde van gewoonten gesproken... Ook onze kinderen gingen dus om de twee weken op zondagmiddag naar de kerk. Onze jongste gaat nog steeds. Daar zit hij, buiten de kerkdienst om, samen met leeftijdsgenoten in een groep rondom het Woord. Onthoud deze zin.

---

***De zondagschool is een belangrijk begin van het jeugdwerk (...)***

***Juist het gezin moet de bakermat zijn voor de geloofsopvoeding***

---

### **Belangrijk begin**

Een bakermat is een verwijzing naar het begin van iets belangrijks, zoals het woordenboek ons leert. Vrij vertaald: de zondagschool is een belangrijk begin van het jeugdwerk. Althans, zo zie ik het. En ik heb daar een argument voor. Nee, nu wijs ik niet direct op het Woord. Natuurlijk is het goed dat kinderen met en rondom de Bijbel bezig zijn. Maar dat mag niet alleen in de kerk gebeuren. Juist het gezin moet de bakermat zijn voor de geloofsopvoeding.

Daarom de oproep aan alle ouders om die niet over te laten aan lieve jufs op school en zondagschool. Met alle waardering die ik heb voor hun prachtige werk!

### **Patronen**

Er is een ander argument: de zondagschool verbindt kinderen aan elkaar en aan de gemeente. Hoe jonger dit gebeurt, hoe beter het is. Als ik aan ambtsdragers en ouders vraag op welke leeftijd het kerkelijk jeugdwerk begint, hoor ik meestal: 'Ergens tussen de 8 en 12 jaar.' Dan is mijn reactie: 'Dan ben je minimaal 4 jaar te laat.'

Uit hersenonderzoek blijkt namelijk dat bij kinderen tot zes, zeven jaar zich patronen in de hersenen ontwikkelen die het leven lang meegaan. Daarna wordt het steeds moeilijker om gewoonten aan en af te leren. Begin daarom zo jong mogelijk met zondagschool. Zo leren kinderen dat het volstrekt normaal is om met leeftijdsgenoten buiten de kerkdiensten om in en om de kerk bezig te zijn. Daar is die zin van zojuist weer. Kinderen in groepsverband, met een of meer leidinggevenden, samen rondom het Woord in of bij de kerk. Ziet u de lijn naar het jeugdwerk?

### **Aanbeveling**

Als Jeugdbond zien we veel jeugdwerk in gemeenten. Het is frappant én verheugend om te zien dat stabiel jeugdwerk in veel gevallen samenhangt met de aanwezigheid van een goed draaiende zondagschool. Heeft u meer aanbeveling nodig?

## VANUIT DE PRAKTIJK

Zondagsschool "De Wegwijzer", Gorinchem

Onze Gorcumse zondagsschool heeft afgelopen jaar haar 75-jarig jubileum mogen vieren. Al enkele jaren vóór de oprichting kwamen de kinderen van de Gereformeerde Gemeente van Gorinchem bij elkaar, maar pas vanaf 1947 was de oprichting van een officiële zondagsschool een feit.



Herinneringen aan 75 jaar  
Zondagsschool "De Wegwijzer"  
Gereformeerde Gemeente te  
Gorinchem

Heel veel dingen gingen vroeger al hetzelfde als nu: eerst wordt er met alle kinderen tegelijk een psalm gezongen en gebeden en daarna gaat iedereen naar z'n eigen groep. De psalm en de tekst die thuis is geleerd wordt overhoord, maar ook het Bijbelverhaal van de vorige keer. En daarna wordt een nieuw verhaal verteld. Er wordt goed geluisterd naar wat de Heere, door Zijn Woord, tegen de kinderen wil zeggen. Een levensbelangrijke Boodschap!

Wat er vroeger wél anders was: toen zaten bijna alle kinderen uit de gemeente op de zondagsschool. Op een zeker moment wel 66 kinderen. We hadden toen ook drie groepen en tegenwoordig maar twee. De groep is nu een stuk kleiner. De gemeente is kleiner geworden, maar het blijkt ook lang niet meer voor ieder gezin vanzelfsprekend om de zondagsschool te bezoeken.

Bij het 60-jarig jubileum heeft onze zondagsschool de naam 'De Wegwijzer' gekregen. Deze naam is gekozen, omdat de Heere ook onze kinderen de weg wil wijzen in Zijn Woord. De weg naar de verlossing van hun zonden en de weg naar eeuwig leven met de Heere. Wij als leidinggevenden mogen hen de weg naar Hem

wijzen, hopelijk niet alleen als wegwijzer die langs de kant van de weg blijft staan, maar ook om zelf door genade mee te mogen gaan op die weg naar de Zaligmaker.

Tallose Bijbelteksten en psalmverzen zijn opgezegd en gezongen. Heel veel Bijbelse geschiedenissen zijn verteld. De Heere heeft Zelf gezegd dat we de kinderen tot Hem moeten brengen, ja zelfs moeten dwingen in te komen. Zijn Woord zal nooit ledig tot Hem wederkeren. Eén van de allereerste zondagsschoolkinderen vertelde bijvoorbeeld dat ze een gedeelte van Jesaja 53 uit haar hoofd moest leren op de zondagsschool. Ze begreep toen nog lang niet al die teksten. Maar later heeft de Heere juist die teksten gebruikt om haar te bekeren. Zo geloven we dat de Heere niet alleen bij haar, maar bij veel meer kinderen, het werk op de zondagsschool heeft gebruikt tot bekering. Hij werkt zo graag in kinderharten!

We hebben ter gelegenheid van het jubileum een jubileummagazine gemaakt waarin met oude documenten, recentere foto's en interviews een overzicht is gegeven van de historie van de zondagsschool. De kosten hiervan zijn betaald door sponsors. Voor de kinderen staat er een kleurplaat en een woordzoeker in. Bij inlevering krijgen ze iets leuks.

We hebben geen aparte jubileumbijeenkomst gehouden, maar hebben hieraan tijdens het Kerstfeest aandacht besteed d.m.v. een terugblik en de overhandiging van het jubileummagazine aan oud-leidinggevenden.

Met de kinderen hopen we het jubileum te vieren door samen naar de -12 Bondsdag te gaan, met aansluitend samen eten en bezoek aan een speeltuin.

Na deze 75 jaar mogen we wel zeggen: Soli Deo Gloria, de Heere de eer!



## TOEGELICHT

### Psalm 45

Psalm 45 wordt wel het bruiloftslied van Christus en Zijn Kerk genoemd. Het lied is volgens de kanttekenaren gemaakt toen koning Salomo trouwde met de dochter van Farao. De verzen 4 – 6 kunnen moeilijk op Salomo slaan, want Salomo was een vredevorst. Voor welke koning van Israël dit lied is gemaakt, is eigenlijk niet belangrijk. Het gaat in deze Psalm vooral over Christus, de hemelse Bruidegom en Zijn bruid (Gods kinderen).

**Heilbespiegelingen:** gedachten over het geluk van Gods kinderen als ze de Heere Jezus hun Heiland en Zaligmaker mogen noemen. **Drijft:** leidt. **Vaardig:** goed kunnen. **Dies:** daarom (hier: waarom). **Gord:** bind. **Gewet:** scherp gemaakt. **Alom:** overal. **Krijg:** oorlog. **Vellen neer:** brengen ten val, laten sneuvelen. **Vermogen:** macht en kracht. **Tart:** tegenstaat. **Wreef'lig:** overmoedig, hoogmoedig. **Rijksstaf:** scepter, heersersstaf. **Meëgenoten:** medestanders. **Rijksgewaad:** koninklijke kleding. **Elpenbenen:** ivoren tanden van de olifant. **Mirre, aloë en kassie:** heerlijk ruikende specerijen. **Mirre:** gomhars, verdovings- en geneesmiddel van de mirrestruik. **Aloë:** struik met donkerbruin hout en heerlijk ruikende hars. **Kassie:** wordt gemaakt uit de gedroogde bloemen van de kassieplant. **Ofir:** een land waar veel goud gevonden werd. **Louter:** zuiver. **Voorheen:** vroeger. **Dies:** daarom. **Hulde doen:** eer betonen. **Konings-telg:** afstammeling van de koning. **Statie:** statige, koninklijke stoet. **Meest:** vooral. **Verzelt:** vergezelt, meegaat. **Voën:** voeden, geven. **Ge-waagt:** spreekt. **Doorluchte:** verheven, voornaam, aanzienlijk. **Eerlang:** eens.

Psalm 45:1 staat op het rooster van de midden- en bovenbouw op 19 en 26 mei 2024.



## COLOFON

**Zondagsschool-Nieuwsbrief**  
is een uitgave van de  
Bond van Zondagsscholen der  
Gereformeerde Gemeenten

**Voorzitter:**

Ds. J. de Kok  
Noordstraat 13  
4697 EW Sint Annaland

**Secretaris:**

Mevr. G. van Belzen-Verrips  
Roekstraat 11  
4143 AA Leerdam  
tel. 0345-228517  
info@bvzgg.nl

**Penningmeester:**

Dhr. L. van der Ham  
lvanderham@solcon.nl

NL95INGB0002374810 t.n.v.  
Penn. Bond van  
Zondagsscholen G.G.

**Overige bestuursleden:**

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)  
Dhr. K. P. Hoogerwerf  
(Rotterdam)  
Dhr. P. Kieviet (Sommelsdijk)  
Mevr. A. van der Hoek  
(Waddinxveen)  
Mevr. J. Neels-Groothedde  
(Capelle a/d IJssel)  
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)

**Materiaalbeheerder:**

Dhr. B. W. Drost  
Nic. Beetslaan 1  
2741 ZZ Waddinxveen  
materiaal@bvzgg.nl  
tel. 06-51087542

## UIT HET MAGAZIJN

www.bvzgg.nl

VOOR HET VOETLICHT



**Ruim op voorraad!**

90 pagina's

Voor jongens en  
meisjes van  
ongeveer 10 jaar

**Slechts  
€ 2,50**

## Uit de OUDE DOOS

Terug van weggeweest: deel 1 van  
'Verrijk je Bijbelkennis'!

Vrijwel nergens meer beschikbaar  
en: OP = OP!

*(Deel 2 niet meer leverbaar.)*

**€ 3,90**



## UITGELICHT

Als u eer van uw kinderen wilt hebben, bid dan veel voor hen. Leg niet alleen een voorraad van tijdelijke goederen voor hen weg, maar leg een voorraad gebed voor hen weg. Bid of uw kinderen bewaard mogen worden voor het verderf van de tijd waarin zij leven.

Bid of zij het beeld van God in hun hart mogen dragen.  
Bid of zij onderwerpen en vaten der heerlijkheid mogen zijn.

*Thomas Watson*

# NEIG OOR EN HART

deel 1 en 2



Ieder deeltje behandelt 26 bijbelse kernwoorden. Deze worden eenvoudig uitgelegd. Naast de tekst om te lezen staat een tekening die met het stukje te maken heeft.

Door middel van een sticker wordt de tekening compleet gemaakt.

Deel 1 en 2 behandelen samen 52 kernwoorden.

Mooi om iedere zondag een van de kernwoorden te behandelen.



2 boekjes met  
52 stickers



€ 10

prijs per stuk € 5,75



cadeautip

NU TE BESTELLEN

[www.bondvanzondagsscholen.nl](http://www.bondvanzondagsscholen.nl)