

# Zondagsschool

## Nieuwsbrief

### INLEIDING

Geachte leidinggevende van de zondagsschool,

Opnieuw een nieuwsbrief, bedoeld om u te steunen in uw zondagsschoolwerk. De echte Hulp kan alleen van Boven komen. Maar we hopen dat we ook elkaar tot dienst kunnen zijn. U leest iets over de zondagsschool in Werkendam. Daarnaast de aankondiging voor de jaarvergadering in september. Leest u daarvoor vooral ook het hoofdartikel!

*Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.*

### TER OVERDENKING: Ook Judas

*Verstaat gij wat Ik ulieden gedaan heb?*

*Joh. 13:12b*



De paaszaal was bereid. Het werk van Petrus en Johannes zat erop. Bij de ingang stond de kruik met water. Ook het bekken en de linnen doek lagen klaar. Daar kwam Jezus met de andere tien discipelen. Een voor een betraden ze de paaszaal. Zouden ze bij het betreden van de zaal niet opzij hebben gekeken of er een dienstknecht zat die hun voeten zou wassen? Maar er was geen dienstknecht en niemand wilde zich een dienstknecht evengelijk maken... Niemand? Ja... toch wel. Jezus Zelf!

We kennen de geschiedenis. Jezus staat op. Doet Zijn overkleed uit. Nadat Hij Zich omgord heeft met de linnen doek schenkt Hij water uit de kruik in het bekken. Een voor een wast Hij de voeten van de discipelen. Ook die van Judas, waarvan we lezen dat de satan in hem gevaren was. We moeten bedenken dat de Heere nooit één zonde gedaan heeft. Hij heeft niet één foute gedachte gehad toen Hij de voeten van Judas schoonmaakte. Terwijl Hij wist dat Judas Hem verraden zou.

Als de Heere klaar is met het voeten wassen zegt Hij: *Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.* (Joh. 13:12-17)

Beste lezer, hoe staat het hiermee in ons leven? Ja... ook de voeten van de Judassen. Wat is de praktijk weerbarstig! Wat beschamend! Wat een wonder dat Christus na de maaltijd afdaalde in het Kidrondal om daar te beginnen aan het zwaarste deel van Zijn lijden. Alleen in Zijn lijden ligt de verzoening voor al onze vuile zonden. Ook die van de hoogmoed!

*Ds. J. de Kok, voorzitter*



### IN DIT NUMMER

- Bestuursnieuws
- Izébel en al die anderen  
*Intro lezing jaarvergadering*
- Vanuit de praktijk:  
zondagsschool Werkendam
- Toegelicht: Psalm 51
- Uit het magazine



### VOOR UW AGENDA

#### Jaarvergadering

D.V. vrijdagavond

1 september 2023

Krimpen a/d IJssel

Spreker: ds. J. M. D. de Heer

**“Omgaan met geweld  
in de Bijbel”**

## BESTUURSNIUWS

### Jaarvergadering

Als bestuur willen u in deze nieuwsbrief vast van harte welkom heten op onze jaarvergadering.

Dit jaar is het weer op een vrijdagavond: D.V. 1 september 2023.

Naast de huishoudelijke agendapunten, zal de lezing gaan over 'Omgaan met geweld in de Bijbel'. Deze wordt gehouden door ds. J. M. D. de Heer.

Nadere informatie zal nog volgen.

### Plusboekjes

Graag brengen we u alvast een nieuwe uitgave van de Plusboekjes onder de aandacht. Het gaat om het Bijbelboek Zacharia. Deze is vanaf de jaarvergadering verkrijgbaar en daarna ook in de webshop ([www.bvzgg.nl](http://www.bvzgg.nl)).



## VAN DE PENNINGMEESTER



In de achterliggende maanden hebben we via diverse gemeenten weer een gift gekregen. Daarvoor willen we u hartelijk bedanken. Fijn dat er op deze wijze ook wordt meegeleefd met de bond.

Wilt u er voor zorg dragen dat facturen bijtijds worden betaald? Dank alvast.

## IZÉBEL EN AL DIE ANDEREN

*Intro op de lezing van de jaarvergadering*

*ds. J. de Kok*

Ze was vlak voor haar dood nog druk bezig geweest. Haar gezicht werd geblanket. Haar hoofd werd versierd. En met dat opgemaakte gezicht keek ze uit het venster van het paleis. Ze wachtte... Wat ze verwacht had gebeurde. Jehu kwam de binnenplaats oprijden. Hij zag Achabs vrouw voor het raam staan en trok de teugels strak. Poeslief klonk Izébel's stem over de binnenplaats: "Is het wel, o Zimri, doodslager van mijn heer?" Maar Jehu liet zich niet van de wijs brengen. Hij zag een paar bedienden van de koningin die zich achter haar geschaard hadden. Ruw klonk zijn bevel: "Gooi ze naar beneden!" Onvoorwaardelijk gehoorzaamden de bedienden. Met een klap kwam Izébel neer voor de hoeven van het paard van Jehu.

***Stel u eens voor dat u uitgerekend dit verhaal mag gaan vertellen voor de kinderen van de zondagsschool?***

Izébel moet vrij hoog gestaan hebben, want Gods Woord vertelt ons dat het bloed tot tegen de paarden spatte. Izébel, de goddeloze vrouw van Achab, moest voor God verschijnen. Maar nog is het verhaal niet klaar. Jehu, de overwinnaar, had honger. Hij ging het koninklijke paleis binnen en deed zich te goed aan de koninklijke lekkernijen. Aan het eind van de maaltijd herinnert hij zich de dode Izébel weer. Hij geeft opdracht om haar te begraven. Soldaten gaan de binnenplaats op. Maar wat is dat...? Van Izébel is alleen nog een bekkeneel, twee voeten en twee handpalmen over. En de andere delen van haar lichaam? Ach, terwijl Jehu en zijn mannen aten, aten ook de koninklijke honden. Ze hadden Izébel grotendeels met huid en haar verslonden...

Nou, nou, nou, zegt u. Dat is nogal een luguber verhaal. Wat een geweld! Ja, dat is het zeker. Maar bewust schrijf ik in eigen woorden neer wat u vinden kunt in 2 Koningen 9:30-37. En stel u eens voor dat u uitgerekend dit verhaal mag gaan vertellen voor de kinderen van de zondagsschool?

Of bijvoorbeeld de geschiedenis van koning Eglon, in wiens omvangrijke buik Ehuds zwaard verdween.

En wat dacht u van de hopen Filistijnen die

door Simson werden doodgeslagen?

Of de engel die in één nacht 185.000 vijanden doodde? Of de opdracht van God om de Kanaänieten geheel uit te roeien? Mannen, vrouwen, en... ook alle kinderen!

Moeten we dit soort geschiedenissen maar overslaan op de zondagsschool en onze kinderen niet voorhouden? Ja... dan blijven er nogal wat geschiedenissen niet verteld!

We weten allemaal dat Gods Woord vol staat met aangrijpende gewelddadige verhalen. Laatst sloot ik een preken-serie over het leven van Johannes de Doper af. De geschiedenis dat zijn hoofd in een schotel de beschonken vrienden van Herodes getoond werd. Ja... hoe ga je dit brengen aan de gemeente, waaronder veel jonge kinderen? Je wilt toch ook niet dat er mensen onwel worden tijdens de dienst, omdat alles tot in detail beschreven wordt...

Hoe dienen wij nu om te gaan met geweld in de Bijbel? Is het echt zo, zoals sommigen beweren, dat onze God een gewelddadige God is?

En zijn de gewelddadige geschiedenissen niet in strijd met wat bijvoorbeeld in de meditatie is te lezen? Of hebben de eerste ketteren toch gelijk gehad die zeiden dat God soms op de troon van

***Hoe dienen wij nu om te gaan met geweld in de Bijbel?***

Zijn rechtvaardigheid zit en soms op de troon van Zijn barmhartigheid?

Ik geef u geen antwoorden in dit artikel. Bewust niet. Op de komende jaarvergadering DV gaan we samen over dit onderwerp nadenken.



**Neig oor en hart € 4,50**

## VANUIT DE PRAKTIJK:

### Zondagsschool 'Jozef' in Werkendam

Elke zondag, na de morgendienst stromen de zalen van ons kerkgebouw vol met kinderen. We zijn een grote zondagsschool met zo'n 190 kinderen. Ze zijn verdeeld over zes groepen. Elke groep heeft vier leidinggevers waarvan er altijd om toerbeurt drie aanwezig zijn.

Na het beginnen met zingen en gebed is het tijd om de kinderen te overhoren. Ze hebben de achterliggende week de tekst en psalm uit het roosterboekje van de Bond van Zondagsscholen geleerd. Is het leren moeilijk, dan mogen ze de psalm die voor school geleerd moest worden opzeggen. Beter één psalm goed geleerd als twee maar half. In de laatste groep leren de kinderen ook een aantal vragen en antwoorden uit het vragenboekje van dominee Ledeboer. Dit is een mooie stap richting de catechisatielessen. De kinderen krijgen als beloning puntenkaartjes. Hiermee kunnen ze sparen voor een boek, bouwplaat, puzzel of Bijbels memory. Een jarig kind mag een mooie plaat uitzoeken. Bij de jongere kinderen delen we af en toe een kleurplaat uit, passend bij de vertelling. Door deze mooi te kleuren kunnen ze wat extra punten verdienen.

***Wij mogen eenvoudig  
het zaad strooien in  
kinderharten met het  
gebed of het vrucht  
mag dragen.***

Dan wordt er verteld uit Gods Woord. We volgen het rooster van de Bond van Zondagsscholen. Bij de voorbereiding gebruiken we dan ook het boekje met aandachtspunten bij de vertellingen. De laatste zondag voor de kerstvakantie of zomervakantie kiezen we soms voor een verhaal uit de kerkgeschiedenis. In de oudere groepen wordt er dan ook weleens een Bijbelse quiz gedaan. Het is mooi om in de vertelling de geleerde tekst en/of psalm door te laten klinken.

Het kerstfeest met de kinderen van de zondags-

school is altijd een mooie bijeenkomst. Zoveel kinderen voorin de kerk met ouders en gemeenteleden als belangstellenden! We zoeken altijd naar een mooi programma. Er is een Bijbelvertelling, een vrije vertelling en een heel aantal kinderen zegt een tekst op. Per twee groepen zingen de kinderen een psalm. Het is ook het moment dat de kinderen uit groep 8 van de basisschool afscheid nemen van de zondagsschool. Zij worden toegesproken door onze dominee en krijgen een Bijbel en getuigschrift uitgereikt. Daarna worden ze toegezongen door alle aanwezigen.



Om elkaar als leidinggevers te ontmoeten en bepaalde afspraken te maken, hebben we twee keer per jaar een vergadering. Na de bespreking van de agendapunten is er na de pauze tijd voor een informeel samenzijn. Om de beurt bedenkt de leiding van een groep de invulling hiervan. Zo worden er soms stellingen besproken, een presentatie gegeven of onze eigen kennis getest door middel van een quiz. Dit zijn fijne avonden en heel goed voor de onderlinge band.

Wat mogen we mooi en verantwoordelijk werk doen. Wij mogen eenvoudig het zaad strooien in kinderharten met het gebed of het vrucht mag dragen. *'Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal juichen als de Libanon.'*

## TOEGELICHT

### Psalm 51

Psalm 51 is een van de zeven boetsalmen. Het kwaad dat David in het verborgen heeft bedreven, wil hij in deze Psalm in het openbaar belijden. Hij beschrijft hier een zeer diep gevoel van zijn zondigheid. We hoeven niet dezelfde zonden als David gedaan te hebben om toch hetzelfde gevoel van zondigheid te kennen. Dat kan de Heilige Geest alleen maar in onze harten werken.

**Verschoon:** vergeef. **Delg uit:** neem weg. **Overtreden:** zonde tegen Gods gebod. **Paal noch perk:** zonder grenzen, oneindig groot.

**Geschonden:** overtreden, niet nagekomen. **Boet'ling:** iemand die boete doet, zijn zonden belijdt.

**Stout:** brutaal. **Versmaad:** veracht, verworpen, afgewezen. **Gramschap:** toorn. **Uw doen:** alles wat U doet.

**Rein:** zuiver, zonder zonde. **Toren:** toorn, boosheid.

**Ontvangenis:** bevruchting. **Gemoed:** hart, innerlijk. **Hysop:** struik met behaarde takken, die gemakkelijk vocht opnemen. **Verbrijzeld:** verslagen, kapotgeslagen. **Ware rust:** rust in God. **Herschep:** vernieuw.

**Wanbedrijven:** misdaden, zonden.

**Een vaste geest:** een standvastige geest. **Bestier:** bestuur. **Volvaardig:** geheel bereid. **'t Heilspoor bijster:** de weg naar het heil, het ware geluk, kwijt zijn. **Billijk:** eerlijk, rechtvaardig.

**Doemen:** veroordelen.

**Gestaâg:** gestadig, voortdurend.

**Gewis:** zeker.

**Een gans verbroken geest:** een totaal verslagen hart. **Sion:** Gods Kerk, Gods kinderen. **Var:** jonge stier.

Er staan twee verzen van Psalm 51 op het rooster van de bovenbouw in mei 2023.

## COLOFON

**Zondagsschool-Nieuwsbrief**  
is een uitgave van de  
Bond van Zondagsscholen der  
Gereformeerde Gemeenten

### Voorzitter:

Ds. J. de Kok  
Noordstraat 13  
4697 EW Sint Annaland

### Secretaris:

Mevr. G. van Belzen-Verrips  
Roekstraat 11  
4143 AA Leerdam  
tel. 0345-228517  
info@bvzgg.nl

### Penningmeester:

Dhr. L. van der Ham  
lvanderham@solcon.nl

NL95INGB0002374810 t.n.v.  
Penn. Bond van  
Zondagsscholen G.G.

### Overige bestuursleden:

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)  
Dhr. K. P. Hoogerwerf  
(Rotterdam)  
Dhr. P. Kieviet (Sommelsdijk)  
Mevr. A. van der Hoek  
(Waddinxveen)  
Mevr. J. Neels-Groothedde  
(Capelle a/d IJssel)  
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)

### Materiaalbeheerder:

Dhr. B. W. Drost  
Nic. Beetslaan 1  
2741 ZZ Waddinxveen  
materiaal@bvzgg.nl  
tel. 06-51087542

## UIT HET MAGAZIJN

www.bvzgg.nl



### Wandplaten

O.a. de wachters  
bij het graf

**Complete set**  
€ 14,00  
Per stuk € 0,70



### Bouwplaten

Diverse maten en prijzen



Uitgave GBS

€ 4,75

## Zingen daar ik Hem verwacht

Bij uitgeverij Gebr. Koster is een  
handboek uitgekomen waarin de  
berijmde psalmen en gezangen  
aan kinderen worden uitgelegd.

Bij elke psalm wordt achter-  
grondinformatie gegeven, staat  
een te leren tekst uit de onbe-  
rijmde Psalm vermeld en kunnen  
er vragen beantwoord worden  
over het gelezen gedeelte.

De schrijfster, Janet Duijster,  
heeft bij het schrijven van het  
boek vooral basisschoolleerlingen  
op het oog gehad. Met deze uit-  
leg kunnen zij de berijmde psal-  
men beter begrijpen, wat steun  
geeft bij het onthouden van de  
woorden.

Het boek is goed te gebruiken op  
(zondags)scholen en in gezinnen.

€ 24,95



## UITGELICHT

De Verlosser kómt aan 't kruis!  
Voor Zijn schapen zal Hij geven  
zelfs Zijn leven.

Geef, dat 't ook mijn harte raakt,  
dat Uw lijden zalig maakt!

W. Droogers - uit: *Elk zing' Zijn lof, deel van het lied "Op weg naar Golgotha"*.