

Zondagsschool

Nieuwsbrief

INLEIDING

Geachte bestuursleden en leidinggevendenden van de zondagsschool,

In deze nieuwsbrief willen we u weer informeren. Noteert u alvast de datum van de komende jaarvergadering? Deze zal dit keer op een vrijdagavond zijn!

We gaan in de nieuwsbrief weer nader in op een praktisch onderwerp. Hoe bespreek je de vertelling – ervoor en erna – met de kinderen? Ook twee zondagsscholen geven aan hoe zij dat doen. We hopen dat het nuttig voor u zal zijn.

Zegen gewenst op uw zondagsschooluurtjes!

Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.

TER OVERDENKING

En dezen waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Handelingen 17:11



Drie sabbatten lang spreekt Paulus in de synagoge van Thessalonica. Velen geloven, waaronder ook voorname vrouwen. God bouwt Zijn Kerk... en de satan zijn kapelletje. Er komt tegenstand. Deze keer worden de marktboeven ingeschakeld door de Joden. En die marktboeven weten wel hoe ze het volk kunnen beroeren. Er komt opstand!

Paulus en Silas moeten vluchten. Ze worden door 'de broeders' uit Thessalonica naar Berea gestuurd. Stoppen Paulus en Silas nu met preken? Je moet toch per slot van rekening geen aanstoot geven...? Nee! Ze doen hetzelfde als anders. Preken in de synagoge. En zie wat er gebeurt: het Woord doet kracht!

We lezen in onze tekst dat de hoorders in Berea niet vol kritiek zitten op Paulus' en Silas' prediking. Integendeel, ze onderzoeken iedere dag de Schriften of de dingen (lees: de prediking van Paulus/Silas) ook écht zo waren. De Schrift noemt de mensen uit Berea in onze tekst 'edel'. We zouden zeggen: 'van adel'. Geridderd, door God Zelf.

Beste lezer(es), in deze nieuwsbrief zal het o.a. gaan over het naspreken met de kinderen *die het woord ontvingen*. Soms kunnen er vanuit (jonge) kinderen vragen komen waar we als volwassenen eigenlijk een beetje verlegen mee zijn. Ook willen wij vaak een pasklaar antwoord hebben aan de kinderen op al hun vragen. Dat hoeft echter niet altijd.

Laten we maar handelen zoals de hoorders in Berea. Zij pakten de Bijbel erbij. Laten we ook in de nabespreking altijd de geopende Bijbel ernaast leggen.

Maar nog een stapje verder... hoe is het in uw persoonlijk leven? Bent u ook als die van Berea? Dagelijks de Schriften onderzoekende? Christus Zelf zei, dat het de Schriften waren die van Hem getuigen. Zijn de Schriften ú al gaan lezen? Bent u al ontdekt aan uw Adamsbestaan en heeft dat al gebracht bij de Tweede Adam? Laat deze vraag, temidden van al onze werkzaamheden, toch het meeste wegen!

Ds. J. de Kok, voorzitter



IN DIT NUMMER

- Oproep: kerstverhalen
- Van de penningmeester
- Thema-artikel: In gesprek na de Bijbelvertelling
- Vanuit de praktijk: Het organiseren van een nagesprek
- Paasprogramma
- Toegelicht: Psalm 16
- Uit het magazijn



VOOR UW AGENDA

Jaarvergadering

D.V. 13 september 2019

Krimpen a/d IJssel

Nadere informatie volgt.

**Let op:
vrijdagavond**

OPROEP

Kerstverhalen gezocht

Heeft u met Kerstfeest een nieuw verhaal verteld? En wilt u dit aan de Bond ter beschikking stellen?

We willen u hier bij voorbaat voor bedanken.

Mogelijk wordt het dan in de jaarlijkse bundel opgenomen.

Het kan zowel een Bijbelse vertelling als een vrije vertelling zijn.

U kunt het aan de secretaresse sturen (voor haar mailadres: zie colofon).



VAN DE PENNINGMEESTER

Contributie

Afgelopen keer hebben we op de jaarvergadering besloten om voortaan met facturen voor de contributie te werken.

Begin december heeft iedere zondagschool een factuur gekregen. We hebben diverse reacties teruggekregen om ledenaantallen en aantal leidinggevenden aan te passen.

Dank daarvoor.

Fijn dat we van de meeste zondagscholen de contributie al binnen hebben.

Voor zover u dat nog niet gedaan hebt, zien we dit graag tegemoet. Dit geldt eveneens voor openstaande facturen.

Hartelijk dank

De kerkenraden willen we bedanken voor de giften die we kregen. Het geeft iets van de betrokkenheid op het werk van de bond weer. Hartelijk dank daarvoor!

IN GESPREK NADE BIJBELVERTELLING

Mevr. G. van Belzen-Verrips en mevr. A. van der Hoek

Zou het Bijbelverhaal overgekomen zijn bij de kinderen? En wat nemen de kinderen mee van de vertelling? Deze vragen heeft u als verteller vast weleens.

Het is daarom heel waardevol om een nabespreking met de kinderen te houden na de Bijbelvertelling. Ook voor de kinderen is het van groot belang, zodat de vertelling en de boodschap beter kunnen beklijven. De bespreking kan de kinderen aan het denken zetten en de toepassing nog dichterbij brengen, zodat de verbinding tussen de vertelling en hun eigen leven gelegd wordt. Ook in de Bijbel zelf komen we onderwijs in de vorm van een gesprek tegen. Denk aan de vele vragen en antwoorden die de Heere Jezus gebruikte om Zijn hoorders onderwijs te geven.

De beste voorbereiding voor het zondagschool- uur is het gebed. Wat is de hulp van de Heere onmisbaar.

Maar hoe houd je deze nabespreking? We willen enkele punten noemen.

De beste voorbereiding voor het zondagschooluur is het gebed. Wat is de hulp van de Heere onmisbaar. Laten we vragen of de Heere licht wil geven over de geschiedenis, dat Hij ons wil leiden, ook bij de voorbereiding.

Als u de vertelling heeft voorbereid, is het goed om alvast wat vragen op te schrijven die u na afloop zou kunnen stellen. Dit voorkomt dat er standaardvragen en -antwoorden gegeven worden. Het zet de kinderen meer aan het nadenken.

Hierboven heeft u het belang van de nabespreking gelezen. Er moet daarom tijd voor ingepland worden. Het kan zijn dat de vertelstof misschien wel ingeperkt moet worden. Als er meerdere hoofdstukken op het rooster staan, maak dan een keuze. Welke boodschap wil ik aan de kinderen meegeven? Welk deel vertel ik wel en welk niet? Durf keuzes te maken. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Naast de kennisvragen is het ook goed om inzicht- en toepassingsvragen te stellen.

Voorbeelden bij de vertelling van zondag 14 april, over Joh. 19:16-42:

- Wat zijn de zeven kruiswoorden van de Heere Jezus?
- Wat betekent het kruiswoord 'Het is volbracht'?
- Voor wie stierf Gods Zoon de kruisdood?
- God haat de zonde; hoe zie je dat bij de kruisiging?

Meer algemene vragen kunnen zijn:

- Wat kunnen we van dit Bijbelverhaal leren over de Heere God?
- Wat zegt dit over de tijd van de Bijbel en onze tijd?
- Wat wordt er van ons/jou gevraagd?

Soms helpt het kinderen om voor de vertelling al een denkvraag mee te geven, zodat ze weten waar u in de nabespreking op terugkomt. Tijdens de nabespreking is het belangrijk dat ieder kind zich aangesproken voelt. Het is een uitdaging voor de leidinggevende om iedereen weleens aan het woord te laten. Om de betrokkenheid te vergroten, kan het helpen om de kinderen met elkaar mee te laten denken en op elkaar te laten reageren. Vraag bijvoorbeeld: Wie denkt dat ook? Wie kan dat aanvullen?

Soms helpt het kinderen om voor de vertelling al een denkvraag mee te geven.

Hopelijk komt er door middel van de nabespreking bezinning op de vragen: Wat wil de Heere ons nu zeggen? Wat is Zijn boodschap vanmorgen of vanmiddag voor ons? De Bijbel is niet slechts een boek met verhalen van vroeger, maar is Gods boodschap, voor ons persoonlijk, ook voor vandaag!

VANUIT DE PRAKTIJK

Twee zondagsscholen over het organiseren van een nagesprek

ZONDAGSSCHOOL

“HET MOSTERDZAADJE”

GOUDSWAARD



Foto GG Goudswaard

Het (na)bespreken van de vertelling begint vaak al vooraf, voor de vertelling. Bij de jongste groep van de zondagsschool worden vooraf moeilijke woorden besproken, zodat ze deze in de vertelling beter kunnen begrijpen. Ook starten we vaak vooraf even met de tekst die de kinderen moeten leren. Op deze manier kunnen de kinderen tijdens de vertelling luisteren of ze de geleerde tekst ook daadwerkelijk terug horen komen in het verhaal. Vooraf wordt ook vaak een luistervraag neergelegd. Dit vergroot de betrokkenheid. Kinderen luisteren niet naar ‘zomaar een verhaal’, maar dit is Gods Woord. Bij het nabespreken van de vertelling komen we in de jongste groep vaak terug op de tekst. Heb je de tekst gehoord? Wie heeft dit gezegd? Of we bespreken het antwoord op de luistervraag die vooraf werd gesteld. Wat betekent dit verhaal voor ons? Wat kunnen we hieruit leren? Wat gaan we proberen te onthouden voor de volgende keer? Wat is het allerbelangrijkste, het ene nodige?

Bij de oudere kinderen wordt na de vertelling gevraagd of er nog vragen over de vertelling zijn. Bij de jongere kinderen komt het vaak spontaan al tot een gesprek, maar bij de oudere groep komt er niet altijd respons op de vertelling. Daardoor diepen we de vertelling soms verder uit door middel van een quiz.

Onze zondagsschool bestaat uit drie groepen. De zondagsschool begint elke zondag na de ochtenddienst. We beginnen met gebed of de Heere een zegen wil geven over het Woord wat wij gaan lezen, beluisteren en bespreken. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en er wordt verteld naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. De vertellingen volgen elkaar op. Voordat we vertellen uit de Bijbel, denken we eerst terug aan wat de vorige keer is verteld. We stellen als leidinggevendenden vragen aan de kinderen en toetsen op deze manier of de kinderen de vorige keer goed geluisterd hebben, maar vooral of de kinderen ook onthouden hebben wat de vorige keer verteld is. Wat mogen we dan vaak blij zijn dat kinderen zoveel kunnen navertellen en de juiste antwoorden geven op de vragen die gesteld worden. Op deze manier overdenken we de vertelling van de voorgaande keer nogmaals met elkaar. Maar ook mogen we stilstaan wat de boodschap voor ons is en wat we kunnen leren vanuit dit Bijbelgedeelte. Als er iemand een keer niet is geweest, weet diegene ook gelijk waar het de vorige keer over ging.

Na de vertelling van de juf of meester is er gelegenheid voor de kinderen om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Dit is heel fijn en leerzaam om zo samen te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft en wat Hij ons belooft, maar ook wat Hij van ons vraagt.

ZONDAGSSCHOOL

“SAMUËL”

AALBURG

Foto gergeminfo.nl



PAASPROGRAMMA

‘Ik leef en gij zult leven’ (naar Joh. 14:19b)

Hier gratis te downloaden

Onder dit thema stellen we ook dit jaar een Paasprogramma beschikbaar. De gedichten - die tevens te zingen zijn op bekende Psalmmelodieën - geven de lijn weer van Goede Vrijdag tot de Wederkomst.

TOEGELICHT: Psalm van de week

Psalm 16

David is gekomen aan het einde van zijn leven. Hij dankt God voor Zijn trouwe hulp en mag geloven dat hij na zijn sterven eeuwig bij God mag zijn.

Alvermogen God: God Die alles kan. **Bondsgod:** God van het (genade)verbond. **Verzaken:** afzweeren, verloochenen, onttrekken.

Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken: mijn heil, mijn geluk (zowel op aarde als in de hemel) is niet zo groot als U Zelf bent: U bent door niets te overtreffen. **Snodeschaar:** misdadig volk, slechte menigte van mensen. **Plengen:** vergieten, storten. **Erfenis:** in plaats van geld en land is de Heere zijn erfenis (zijn bezit). **Het deel mijns bekers:** de beker hoort bij de feestmaaltijd; is het symbool van vreugde en genot.

Gestaag: gestadig, voortdurend, telkens weer. **Heuglijk:** verheugend, blij makend, onvergetelijk. **Lot:** levenslot, bestemming. **Uitgelezen:** uitgezocht. **Snoeren:** meetlint. Met een meetsnoer werd een stuk land gemeten. Zo’n stuk land kon dan de erfenis zijn. Zo kon David zeggen: “de Heere is mijn erfenis.” **Vervoeren:** in verrukking brengen. **Nieren:** de zetel van het verlangen, het innerlijk.

Gedurig: steeds. **Gedogen:** toestaan. **Kwijnend:** verzwakkend, wegterend. **Ten spijt:** ondanks, hoezeer mijn vlees, mijn lichaam ook afgesloofd is. **Hel:** betekent vaak de plaats der verdoemden; hier heeft hel de betekenis van graf. **Verderving:** ontbinding, vertering van het gestorven lichaam. **Eerlang:** binnenkort, spoedig. **Druk:** verdrinking. **Verzadiging:** vol zijn van.

Psalm 16:6 staat op het rooster van de middenbouw voor zondag 14 april 2019

COLOFON

Zondagsschool-Nieuwsbrief
is een uitgave van de
Bond van Zondagsscholen der
Gereformeerde Gemeenten

Voorzitter:

Ds. J. de Kok
Parkweg 10
4361 JE Westkapelle

Secretaris:

Mevr. A. van der Hoek
Sparrengaarde 11
2742 DM Waddinxveen
tel. 0182-359814
info@bvzgg.nl

Penningmeester:

Dhr. L. van der Ham
lvanderham@solcon.nl

NL95INGB0002374810 t.n.v.
Penn. Bond van
Zondagsscholen G.G.

Overige bestuursleden:

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen)
Dhr. M. Vos (Nunspeet)
Mevr. J. Neels-Groothedde
(Capelle a/d IJssel)
Mevr. G. van Belzen-Verrips
(Leerdam)
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren)

Materiaalbeheerder:

Dhr. J. de Pater
Roos 10
2925 XH Krimpen a/d IJssel
materiaal@bvzgg.nl
tel. 0180-524132

UIT HET MAGAZIJN



Roosterboekjes

De roosterboekjes en de boekjes met aandachtspunten voor het tweede half jaar van 2019 en het eerste halfjaar van 2020 kunnen wij u vanaf **1 mei 2019** leveren.

Natuurlijk kunt u de roosters ook meenemen tijdens de jaarvergadering op 13 september om zo de verzendkosten te besparen. Wel graag van te voren bestellen zodat we ze voor u klaar kunnen leggen.

Met deze 2 roosters ronden we deze cyclus af en gaan DV in september 2020 weer een nieuwe cyclus beginnen. Mocht u interesse hebben in de voorgaande deeltjes met aandachtspunten dan kunt u die per mail bestellen bij de materiaalbeheerder (zie colofon).

De complete serie van 12 delen beslaat de periode van september 2014 tot juli 2020.

PUZZELBOEKJES

De complete serie
puzzelboekjes van
G. W. van Leeuwen-van Haften
zijn bij ons weer
te verkrijgen.

Alleen als set te bestellen.

€ 15,25



UITGELICHT

“Het is mijn verlangen dat uw kinderen de Heere zouden mogen zoeken. Breng dit namens mij aan hen over opdat zij zich van Christus' wege laten verbidden om Zijn zegen en gelukzaligheid te verkrijgen, opdat zij tot Christus gaan en Hem en alles wat Hij heeft aannemen; dat zij op weg naar de volwassenheid op hun hoede zijn voor gladde, verraderlijke plaatsen, voor onbezonnen jeugdige ideeën, aardse lusten, bedrieglijk gewin, slecht gezelschap, vloeken, liegen, godslastering en onzinnig gepraat. Laat hen vervuld zijn met de Heilige Geest, de goede gewoonte aanleren: dagelijks in gebed te gaan en te lezen in het goede Woord van God, die schatkamer van wijsheid en bron van troost.”

Uit een brief van Samuël Rutherford